

Beste (oud)scout,(oud)gids,
Beste scoutsympathisant,

We willen de scoutswaarden van onze stichter, Baden-Powell binnen de lokale politiek verder trekken :
“Tracht deze wereld een beetje beter achter te laten dan je hem hebt aangetroffen”

DAAROM...

- zetten we in op “ploegwerk”!
- nemen we hiervoor dit “engagement”!
- hebben we veel goesting voor “zelfwerkzaamheid” : willen we ondernemen, ontdekken en ons laten zien
- willen we verder “dienstig zijn” door belangeloze inzet en zorg voor de samenleving
- zijn we bekommerd en willen we “medebeheer”: samen oplossingen zoeken, de leiding nemen



Dirk Vanhecke, Vlijtige Hamster, stichtte op 17 jarige leeftijd een scoutsgroep in Kampenhout en restaureerde de oude woning naast ‘ het oude patronaat’ in de Elzestraat. Sedert 1997 hoort hij bij de actieve kern van het O-team. Stijn en Lien, twee van zijn drie kinderen, eindigden recent hun lange ‘scouts carrière’.

Lea Rodeyns, Dartelende Hinde, sloot zich aan bij de “meisjesgidsen” vanaf de oprichting van scouts en Gidsen in Boutersem en was jarenlang actief in de leiding. Zij is een geboren en getogen Boutersemnaar en blijft een scoutsvriend in hart en nieren. Ze woont nu in het mooie Butsel.

Pascal Meeus, Vlijtige Vlinder, actief bij de scouts in Boutersem van zijn 8 tot zijn 25, van jonge welp tot jaren in leiding. De microbe heeft hij doorgegeven aan zijn dochter Lore, nu bij de jin en volgend jaar in leiding. Pascal beleefde er fantastische jaren en draagt de scouts nog altijd in zijn hart.

Samen met de ganse CD&V ploeg staan we paraat... **Eens scout, altijd scout!**

Met een stevige linker!

Dirk Vanhecke, plaats 3

Lea Rodeyns, plaats 6

Pascal Meeus, plaats 15